

Österut i Finland

med Operafestspelen i Nyslott



En resa i sommartid i det sjörika östra Finland kan bara bli en skön upplevelse. Bland annat för de vackra vyernas skull, genom gästfriheten vi möter, för de överraskande detaljerna - vi reser helt enkelt till ett annorlunda Finland!

"De sköna konsterna" kommer oss till del i operaföreställningen på självaste Olofsborg, i timmermännens kyrkobyggnad på Unescos lista, i Veijo Rönkkönens förverkligade statypark, i musik mekaniskt uttryckt – och inte minst i naturens eget skulpterade nationallandskap!

Dag 1 onsdag 13.7.2022
lunch, middag

Hemorten – Nya Valamo kloster

Uppsamling med buss enligt rutt och tidtabell som meddelas senare. Avfärd ex. 07.30 från Korsholm/Smedsby, 07.45 Vasa, 07.30 Fladan.

Körning Seinäjoki och Alavus (kaffepaus), vidare via Ähtäri, Multia och Petäjävesi till Jyväskylä. Lunch i Jyväskylä, vi ser lite av staden samtidigt.



Vidare österut. Vi ska besöka ett museum av det originellare slaget: Mekaniska Musikens Museum. Under en timmes tid ser och hör vi de mest

märkvärdiga självspelande maskiner, för oss spännande, på världsnivå unika.

Bara 65 km återstår av dagens färd, och då når vi Nya Valamo kloster i Heinävesi. Här bor vi på klostrets hotell i tvåbäddsrum med privata bekvämlighet

er. Dagens måltid äter vi i Trapesan, klostrets servering som trevligt nog har alla rättigheter.

Klosterområdet är vackert och promenadvänligt.

Kvällsgudstjänsten i klosterkyrkan är fri att besöka även för oss gäster.





Dag 2 torsdag 14.7
frukost, middag

Godbitar i Savolax

Frukost i Trapesan. Vi gör en rundvandring tillsammans med guide på klosterområdet. Innan vi lämnar Valamo rekommenderas ett besök i deras present- och vinaffär.

Vi kör slingrande och mindre vanliga vägar i sydost, med skog och sjöar som sällskap. I



Kerimäki stannar vi till vid världens största träkyrka. Fast man vet att 5000 personer rymms in i kyrkan förvånas man

över storleken när man ser den.

Nationallandskapet Punkaharjuåsen är följande klassiker bland finska sevärdheter.



Kanske kan någon läsa dikten "5 juli" vid Runebergsmonumentet i östra änden av den 7 km

långa åsen.

I kommunen Parikkala snuddar landsvägen i ryska gränsen. Man brukar se gränsstolparna



ute i sjön Simpelejärvi. Vi är i landskapet Södra Karelen, här besöker vi den säregna, egenhändigt skapade statyparken,

en mångfald utan like. Vi hör också historien om ite-konstnären Veijo Rönkkönen. Kaffe-/lunchpaus under dagen.

Tidig middag på hotellet Kruunuåuisto i Punkaharju innan kvällens höjdpunkt. Vi har

biljetter till föreställningen av operan Carmen som börjar kl. 19.00 i Nyslott. Inramningen är magnifik: borggården på Olofsborg, en av Nordens bäst bevarade medeltida borgar, med måleriskt läge på en liten ö i Kyrönsalmi sund. Efteråt tillbaka till hotellet i Punkaharju.

Dag 3 fredag 15.7
frukost, lunch

Punkaharju - Hemorten

Frukost. Färden i riktning hemåt visar nya vägar, nya sevärdheter, först i riktning St. Michel. Det prydliga torget, historia i anknytning till marskalken och mera klagörs här.

Klassiska landskap kantar resten av resan: Saarijärvi, Kyyjärvi, Alajärvi och västerut via Lappo. Hemkomst i kvällningen. En fullspäckad dag även denna.

* * *

Resedatum 13 - 15.7.2022
onsdag - fredag, 3 dagar

Resans pris per person

455 € vid minimi 40 personer
465 € vid minimi 35 personer
480 € vid minimi 30 personer
495 € vid minimi 25 personer
Tillägg för enkelrum 97 € (begr. antal)

I priset ingår

- + Bussresa i helturistbuss
- + Logi i dubbelrum/twinrum 2 nätter på hotell
- + 2 frukost, 2 lunch, 2 middag
- + Biljett till föreställningen av Carmen
- + Inträden till Kerimäki kyrka, Mekaniska Musikens Museum, guidning Valamo
- + Yrkeschaufförs tjänster, som också guidar enligt önskemål och behov

I priset ingår inte

- Resenärsförsäkring, avbeställningsskydd

Notera: för operabiljettens skull, anmäl dig så fort som möjligt till din förening eller VIPS, Stig-Gustav Forsbacka 050 330 8287.

Resan faktureras i två rater.